

EREDIENST IN Honselersdijk op zondag 5 juli 2020

Voorganger: ds. K. Waterlander

Thema: Het beste van twee werelden



Voorzichtig feesten was het dit jaar. Maar de deuren van ons hart zetten wij wijd open; om onze lof te uiten en Gods genade binnen te laten. In de profetie van Zacharia lezen we vandaag: “Maar een deel van hen zal gespaard worden en ook zij zullen toebehoren aan onze God.” (9: 7) Vandaag mogen we vieren dat wij inderdaad toebehoren aan deze God van heil. Dit voorrecht is ons toegekend in de persoon van Jezus die ons bestaan niet komt verzwaren met eisen en geboden, maar juist komt verlichten: “want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Mattheüs 11, 30.)

Praktisch: We luisteren naar de aangegeven liederen en neuriën die eventueel mee. De liederen worden voorgezongen.

Woord om te beginnen

God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht.
(Psalm 67: 2, 3.)

Moment van stilte

Introïtus: Psalm 81: 1, 2, 8, 9 Jubel God ter eer

Gebed

Lezing: Numeri 24: 1 – 9 Bileams zegen:

*Hoe mooi zijn uw tenten, Jacob,
hoe mooi uw woningen, Israël*

Lied 501: 1, 2, 3, 4 Als een ster in lichte luister

Inleiding op verdere lezingen en verkondiging:

Deze bijzondere periode heeft veel mensen aan het denken gezet hoe we dingen voortaan anders kunnen doen. Misschien moeten we onze verwachtingen niet te hoog stellen, maar dat het anders kan is een ervaring die niemand ons meer afneemt. Meer dan aan de beperkingen willen we denken aan de mogelijkheden. Voor het eerst sinds lange tijd mag ik weer voorgaan en preken. Moet na deze onderbreking alles weer zijn zoals het was?

Hoe houden we voor straks iets vast van wat we hebben geleerd?

Een andere vraag, naar aanleiding van de verkondiging is:

De kloof tussen Filistijn en Judeeër zal overbrugd worden, profeteert Zachariah. Hoe overbruggen wij de kloven die vandaag zichtbaar zijn geworden?

Daar wachten we niet mee tot bij de koffie, want dat heb ik te vaak zien mislukken. Houd u nu alvast rekening met het gesprek.

Gebed bij de Schrift

Lezing uit Zacharia 9: 6-7

Zo zal ik de hoogmoed van de Filistijnen breken. Vlees waar nog bloed in zit zal ik hen uit de mond rukken, en ook het andere voedsel dat ik verafschuw. Maar een deel van hen zal gespaard worden en ook zij zullen toebehoren aan onze God. Ze zullen in Juda worden opgenomen en Ekron zal met ons verbonden zijn zoals de Jebusieten.

Lezing uit Mattheüs 11, 25 – 28

In die tijd zei Jezus ook: Ik loof u Vader, Heer van Hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader en niemand dan de Vader weert wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weer alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Lied 979: 1, 2, 3 De vogels in de bomen

Overdenking: Het beste van twee werelden

Afgesloten met psalm 19: 15

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.

Luisteren naar: Opwekking nr. 59

<https://www.youtube.com/watch?v=5U6GHYbSw8w>



Gelegenheid tot gesprek

Hoe houden we voor straks iets vast van wat we hebben geleerd?

De kloof tussen Filistijn en Judeeër zal overbrugd worden, profeteert Zachariah.
Hoe overbruggen wij de kloven die vandaag zichtbaar zijn geworden?

Lied 655: 1 2, 3, 4, 5 Zing voor de Heer een nieuw gezang

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Een bijdrage uit Schotland: *O Love that wilt not let me go (1882)*

Geschreven door de predikant George Matheson. Matheson was op 19 jarige leeftijd blind geworden en schreef dit lied op de vooravond van de bruiloft van zijn zuster toen hij 40 jaar was. Hij kampte die avond met diepe gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid. Het beklimmen van de regenboog staat voor het blijven vasthouden aan Gods beloften: de klim kan moeilijk zijn maar dan licht de volgende zin op: *we can feel the promise is not vain that morn shall tear-less be.* (We kunnen voelen dat de belofte niet vergeefs is, dat de morgen zonder tranen zal zijn.) Op een keer hebben we allemaal een moeilijke klim te maken, wegens een verlies dat we niet te boven komen, of wegens uitsluiting, ziekte of tegenslag. Zoals Paulus schreef kan geen enkele macht ons van de liefde van Christus scheiden. Dat wil in dit lied ook gezegd zijn.

Met dank aan Nicky Donald.

O Joy, that seekest me through pain,
I cannot close my heart to Thee;
I trace the rainbow through the rain,
And feel the promise is not vain
That morn shall tearless be.

O vreugde die mij zoekt door pijn,
Ik kan mijn hart niet voor u sluiten
Ik volg de regenboog door de regen
En voel dat de belofte niet vergeefs is
Dat de morgen zonder tranen zal zijn.

https://youtu.be/qmk9sfX_QPY

Zegen 2 Korintiërs 13: 13

*De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de eenheid met de heilige Geest
zij met u allen.*